

heleensboeken



Margriet-redacteur Heleen Spanjaard maakt elke week een selectie van leuke, spannende en bijzondere boeken. De boeken uit deze rubriek bestellen? Ga dan naar www.margriet.nl/boeken.



Roman

Een andere wereld

Heel bijzonder is de roman *Grace Williams spreekt zich uit*. Het is een liefdesverhaal, maar niet zomaar een. Grace is sinds haar geboorte spastisch en kan nauwelijks praten. In het tehuis waar ze woont, krijgt ze een band met de epileptische Daniel, die haar de prachtigste verhalen vertelt. Hierdoor leert Grace – anders dan haar grauwe werkelijkheid – een andere wereld kennen waarin handicaps niet bestaan. € 19,95 (Artemis).

Non-fictie

Slim opruimen

Decluttering is een trend. De... wat??! In goed Nederlands betekent dat gewoon opruimen. Is uw huis efficiënt opgeruimd, dan wordt het ook heerlijk rustig in uw hoofd. Punt is alleen dat de boel vaak net zo snel weer dichtslibt met – inderdaad – andere rommel. *Het slimme organizing boek* van Sara Van Wesenbeeck maakt korte metten met de rommel in huis. € 18,95 (Terra Lannoo).

Thriller

Verzwegen

Kristina Ohlsson is de zoveelste sterke thrillerschrijfster uit het hoge noorden. In *Verzwegen* ontvouwt zich in flink tempo een intrigerend verhaal waarin een dominee en zijn vrouw dood in hun appartement worden aangetroffen, een Iraakse vluchteling op een nieuw leven in Zweden hoopt en in Bangkok een Zweedse vrouw ontdekt dat ze nergens meer geregistreerd staat. Wat is er aan de hand? € 17,95 (The House of Books).

BN'er & Boeken

Radio 538-dj

Jeroen Nieuwenhuize

Boekenwurm of een vakantielezer?

“Ik ben een vakantielezer.”

Op mijn nachtkastje?

“*De broncode* van Eric Smit.

Een waargebeurd verhaal dat leest als een fascinerende thriller.”

Je favoriete genre?

“Biografieën.”

Mijn lievelingsboek?

“*Turks Fruit* van Jan Wolkers.”

Je favoriete jeugdboek?

“*Mag Suske en Wiske* ook? In mijn jeugd was ik met andere dingen bezig dan met lezen.”

Boekenlegger of ezelsoor?

“Ezelsoor.”



Mediteren werkt

Waar veel wordt gemediteerd zou minder criminaliteit zijn, gebeuren minder ongelukken, is er kortom meer sprake van rust, kalme en harmonie. Zo'n wereld kunnen we met z'n allen vanuit onze huiskamer creëren, aldus Kris & Tijn Touber. Hoe je dat doet, leer je met *Stadsverlichting*, een boek met meditatie-cd, poster en praktische oefeningen. € 16,95 (Levboeken).



Lief boekje

Opvallend veel mensen dragen een notitieboekje bij zich om eventuele invallen op te schrijven, gedachtes te noteren of een gedicht aan het papier toe te vertrouwen. Dat kán het begin zijn van een schrijverscarrière. Dit lieve kobaltblauwe notitieboekje met rode accenten kan mogelijk tot grootse dingen inspireren. € 12,95, via www.lieflifestyle.nl



IJzersterke roman

Behoeft Carry Slee nog enige introductie? Haar nieuwe ijzersterke 'young adult'-roman *Joël* gaat over Luna, Eva, Nathalie en Fleur, die in hetzelfde studentenhuis wonen. Op een dag valt Luna uit het raam. Haar dood heeft ingrijpende gevolgen voor de vriendschap van de drie ontredderde vriendinnen. En dan rijst de vraag: was Luna's val wel een ongeluk? € 16,95 (FMB).



VRAGEN AAN ...

Marieke Dubbelman



Verandering van omgeving kan een mens danig uit het veld slaan en een verhuizing zelf vraagt om het nodige organisatietalent. En dat is niet iedereen gegeven. Marieke Dubbelman geeft op humoristische toon advies in *Het erkende verhuisboek*, € 14,95 (L.J. Veen).

1. Waarom een boek over verhuizen?

“De boekwinkels staan vol met boeken over zwangerschap. Maar wie verhuist, schept óók ‘nieuw leven’, met alle gevolgen van dien. Ik heb te veel huilende vriendinnen aan de lijn gehad van wie de badkranen scheef waren gemonteerd of wiens kinderen totaal van slag waren. Mensen onderschatten hoe heftig een verhuizing is. Daar wilde ik graag over schrijven.”

2. Je schrijft: “Eigenlijk zou er op elke verhuisdoos moeten staan: ‘Brengt de gezondheid ernstige schade toe.’” Is verhuisstress wel te beperken?

“Nee, je kunt nooit helemaal zonder stress verhuizen. Maar door je verhuizing goed voor te bereiden en realistische plannen te maken, voorkom je wel dat je er aan het einde van de rit helemaal doorheen zit en je vijf jaar later nog steeds peertjes aan het plafond hebt hangen.”

3. Hoe vaak ben je zelf verhuisd?

“Veertien keer. De laatste keer was zes jaar geleden: van een appartement naar een groot gezinshuis. Mijn middelste kind was toen vier maanden. We hebben toen bijna alle klussen uitbesteed. Daar hadden we flink wat geld voor gereserveerd. Alles was dus af; zelfs de plinten zaten erop. Alhoewel, zowel in de schuur als in het wasmachinehok hangen nog peertjes.”

Wij mogen 15 exemplaren verloten!
Kijk op www.margriet.nl/mailenwin



© Marnix Schmidt

Zo begint de klassieker... Kerewin van Keri Hulme:

‘Hij loopt de straat uit. Het asfalt schuift onder hem door. Er heerst een en al stilte. De stilte is muziek.

Hij is de zanger. Mensen die voorbijgaan glimlachen en schudden hun hoofd. Hij steekt een hand naar hen uit.’